

BUGÜN : Toktamış ATEŞ – (“CHP’nin planları”) 01.03.2007

Geçenlerde günlük bir gazetede ilginç bir haber okudum. Habere göre, CHP önümüzdeki milletvekili genel seçimleri için, şimdiden aday belirleme ve ikna etme çabalarına girişmiş.

Bu çabalar çerçevesinde ilk hedefleri; Cumhurbaşkanı Sayın Necdet Sezer'in, şu andaki bazı danışmanları imiş. Bu isimleri okuduğum zaman, CHP adına çok sevindim. Zira, kimilerinin CHP'ye karşı bitmeyen kini bir yana; CHP, Türk siyasal yaşamının vazgeçilmez kurumlarından biridir ve güçlenerek yaşaması, Türkiye'nin lehinedir. Yandaş olsanız da, olmasanız da... Ancak bu isimlerden bazılarının Kocaeli'nden aday gösterilmesinin düşünülmesi, Kocaeli CHP İl örgütünde bazı huzursuzluklara yol açmış.

Liste başına tepeden inme isimlerin gelmesinin, haksızlık olduğunu düşünüyorlar anlaşılan. Doğrusu bu konu, beni de zaman, zaman çok düşündürür. Milletvekili olmayı ilk aşamada, örgütün maddi ve manevi yükünü çeken partililerin hakkı olarak görürüm. Fakat uzmanlaşmış bazı isimlerin parlamentoya katılmasının da başka yolu yok. Yani bu karar, zor bir karar.

CHP'nin üzerinde durduğu ilk isim, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu imiş. Kocaeli Valiliği de yapmış olan Sayın Nehrozoğlu bu öneriye sıcak bakıyormuş. Kemal Nehrozoğlu'nu, İzmir Valisi iken tanımıştım. Kişiliği hakkında ayrıntılı bilgim yok, fakat insanların öyle bir davranışlarına tanık olursunuz ki; o insan hakkında, "notunuzu verirsiniz". Ben Nehrozoğlu'yla ilgili olarak, böyle bir davranışının tanığı olmuştum. Yıllarca önceydi. İzmir Tüyp Kitap Fuarı'nda kitap imzalıyordum. Uzun bir kuyruk vardı.

Bir an başımı kaldırdığımda; kuyruğun en arkasında, Sayın Nehrozoğlu'nu gördüm. Hemen masadan kalktım ve yanına giderek masaya davet ettim, bir de çay içebileceğimizi söyledim. "Çayı sıram gelince içeriz", diyerek önerimi geri çevirdi. Ve İzmir Valisi, etrafında birkaç korumayla, sıranın kendine gelmesini bekledi ve ancak sırası gelip kitabını imzalattıktan sonra, bir çay içmeye razı oldu. Elbette notunu vermiştim.

CHP'nin gene Kocaeli listesinden aday göstermek istediği ikinci isim, halen İstanbul milletvekili olarak TBMM'de yer alan, Sosyal Sigortalar Kurumu eski genel müdürü, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu imiş. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da milletvekili olmadan önce, SSK Genel Müdürü iken tanımıştım. Beni SSK Genel Merkezi'ne bir konferans vermek için davet etmişti. Müthiş keyifli bir konferans

sonrasında, bir süre de sohbet etmiştik. "Böylesine birikimli insanların siyaset dışı kalmaları çok yazık", diye düşünmüştüm.

Emekli olduğunda siyasete girdiğini ve CHP örgütünde sürekli cadı kazanlarının kaynadığı, İstanbul'dan aday adayı olduğunu öğrenince "İnşallah kalbini ve şevkini kırmazlar", demiştim. Sonunda kazandı ve TBMM'ye girdi. Geçtiğimiz dönemde, CHP'nin en çok ses getiren muhalefet hareketlerinin çoğunun altında, Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzası vardı.

CHP'nin Meclis'e taşımak istediği söylenen bir diğer isim, Cumhurbaşkanlığı Enerji Başdanışmanı, Sayın Volkan Ş. Ediger'miş. Sayın Ediger'i, (Enerji Ekonomi-Politiği Perspektifinden) "Osmanlı'da Neft ve Petrol", başlıklı kitabından tanıdım. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk günlerinden son dönemlerine kadar, İmparatorluk topraklarındaki neft ve petrolün maceralarını ve bu konuda yürütülen egemenlik mücadelesini, son derece yetkili bir biçimde kaleme almıştı.

Eğer okuduğum haber doğruysa ve eğer CHP'nin, (kimi örgütlerinde görülen), kıyma makinelerine takılmadan TBMM'ye girerse, gerçekten büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum.

Kimileri aksini temenni etseler bile; CHP'nin, elbette "baraj sorunu" olmayacak. Ve eğer yukarıda görüldüğü üzere, nitelikli isimlerle Meclis'e girerse, konumu ne olursa olsun puanlarını artırır. Rakiplerin hataları üzerinden muhalefet yapılmaz. Muhalefet, alternatif projeler üreterek yapılır.