

MİLLİ GAZETE: Necati TUNCER – (Bir Kitap: Osmanlı’da Neft ve Petrol”) 15.03.2006

“Mülkî teşkilât ve idare sistemini değiştiren Vilâyetler Nizâmnamesi de, 1867’de Âli Paşa’nın sadrazamlığı sırasında yayımlandı. Böylece, eskiden beri kullanılan eyalet ve sancak sisteminin yerini artık vilâyet ve sancak sistemi almış oldu. Sancaklar kazalara, kazalar da karyelere bölündü. 1876’da, özel bir idareye sahip olan İstanbul dışında, Adana, Ankara, Aydın, Bağdat, Basra, Bosna, Cezâir-i Bahr-i Sefid, Diyarbakir, Edirne, Erzurum, Girit, Halep, Hersek, Hicaz, Hüdâvendigâr, İşkodra, Kastamonu, Konya, Manastır, Selânik, Sivas, Suriye, Trablusgarb, Trabzon, Tuna, Yanya ve Yemen olarak 27 vilâyet bulunuyordu.”

Yukarıdaki paragrafı Volkan Ş.Ediger’in “Osmanlı’da Neft ve Petrol” adlı kitabından aldım. Son günlerdeki Eyalet-Vilayet tartışmalarına bir katkısı olmaz mı?

Osmanlı’da Neft ve Petrol kitabının bildiklerimize/bildiğimizi sandıklarımıza katkısının çok olacağı kesin. Eğer biz bu ülkenin çocukları olarak hafıza kaybımızı kontrolümüz altına alıp, yanlış yönlendirmelerden kurtulmak istiyorsak...

Onüç yıl gibi uzun bir sürede yayıma hazırlanmış Osmanlı’da Neft ve Petrol kitabı. 450 sayfalık kitabın içinde ne olması gerekiyorsa o konmuş/yazılmış. Bizim gibi petrol ve enerjiye yabancı sıradan okuyucuları içine çekmesi bir yana, konunun uzmanlarına ve ilgileneceklerine **“önemli bir kaynak eser”** iddiası, yazarın sabırla yoğunlaştığı emeğine bir iltifat değil, bir haktır ve karşılıktır.

Türkçesinin zevk verdiği kitabı okurken tekrar başa dönüp yazarın özenle hazırladığı önsözü okumak, işte biz buyuz gururunu size de tattıracağını umuyorum. Buyrun birazını okuyun:

“Toplumumuzun hemen her kurumunda, göreve başlayan her “yeni” idarenin “eski”yi inkâr ederek sil baştan “yeni” bir düzen kurma geleneğinin temeli, bilmediğimiz için geçmişe hak ettiği saygıyı göstermiyor olmamız değil midir? Çeşitli günlük uğraş ve kaygılardan bir türlü sıyrılamamamız yüzünden, hemen her konuda nereden gelip nereye gittiğimizi bir türlü kavrayamamanın bedelini her geçen gün boyutları daha da artarak ödemiyor muyuz? Aklımız yerine duygularımızı ön plâna çıkararak televizyon seyretmede ilk sıralarda yer alırken, kitaba yapılan yatırımlarda dünya ortalamasının yarısını bile yakalayamayan bir toplum olarak Üçüncü Milenyum’da ne kadar başarılı olunabilir ki?”

Bir inceleme, araştırma ürünü olan kitabı okurken o kadar çok şaşıracağınızdan ve o kadar çok yeni bilgiye ulaşacağınızdan emin olabilirsiniz.

Amerikalı petrol ithalatçıları ile vergiler konusundaki sorunların çözümünün **“bizce”** olabilmesi için bir yıl içinde beş kez sadrazam değiştiren Sultan Abdülhamid Hân’ın politikasını ve şahsiyetini sanıyorum artık **“kendimiz”** anlayabileceğiz. ODTÜ yayıncılık tarafından Şubat 2006’da yayımlanan Osmanlı’da Neft ve Petrol kitabının yazarı **Volkan Ş.Ediger**’i her okuyucunun tebrik ederek kutlayacağından eminim.